



## Een woord van de kerken in Oss in corona-tijd aan alle Ossenaars

De corona-tijd duurt nu een half jaar. Niemand had in maart gedacht dat het zo lang zou duren. Ook nu weten we niet hoelang het nog gaat duren. Wanneer komt er een veilig vaccin en wanneer is het beschikbaar? Heel het sociaal maatschappelijke leven heeft plotselinge veranderingen ondergaan. Ineens komen zwakheden en tekorten van de 'normale' leefstijl aan het licht. Eenzaamheid. Vooral in verpleeghuizen. Overbelasting van het personeel in de zorg. Tekorten aan personeel in de zorg. De armoede wordt schrijnend zichtbaar. Voedselbanken kunnen het werk niet aan en hun voorraden raken op. De situatie van ouderen, jongeren en van ZFP-ers blijkt kwetsbaar.

Gelukkig komen er ook nieuwe mogelijkheden naar boven. Hulpvaardigheid en vriendelijkheid in buurten en straten. Gebruik van digitale mogelijkheden. Tijd voor bezinning en voor bezigheden waar je nooit aan te kwam. Mensen leven ineens minder langs elkaar heen en letten op elkaar. De intelligente lock-down brengt beperkingen met zich mee maar ook nieuwe mogelijkheden. Belangrijk is het uitgangspunt dat lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg niet in concurrentie mag staan met economie. De economie heeft een dienende functie in het welzijn van allen. Het gaat in dit leven niet om het 'hebben' maar om het 'mens zijn met elkaar'. Het is te hopen dat deze nieuwe humaniserende economie de oude economie van het halen en hebben zal gaan vervangen. Er komt een 'nieuw normaal' Want het is van belang dat de spontane reacties, de zorg voor kwetsbare mensen, de vriendelijkheid, saamhorigheid en hulpvaardigheid niet wegebben. En ook: kunnen we als burgers over onze situatie heen kijken ?

Als Raad van Kerken Oss en omgeving willen we bijdragen aan een waardevol nieuw normaal. Wat kunnen we als Kerken van Oss e.o. in deze tijd aan u mee geven? Wat kunnen wij u als burgers bieden? In een uitvoeriger brief op de website [www.raadvankerken.org](http://www.raadvankerken.org) vindt u een aanzet voor het gesprek.

Tom Buitendijk, Theo Breuring, Ruth Jellema, Winfried Timmers, Mark van der Wal, Christiaan Bakker, voorzitter

Contact: 06-16786010 en [christiaan@kerkinoss.nl](mailto:christiaan@kerkinoss.nl)

**Ook ons leven wordt uitgedaagd door deze crisis:**

*“ er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang,  
de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein”.*  
Liedboek 1010

Veel mensen voelen zich bedreigd in hun bestaan.  
Ineens zijn alle zekerheden weg.  
Als je ziek wordt, haal je het dan nog?  
Als je besmet bent, voel je je dan ziek?  
Niemand die het zeggen kan. Alleen testen wijzen het uit.  
Maar wie laat zich testen, als er geen klachten zijn?

Speelt God een rol in deze pandemie?  
Worden we door Hem tot de orde geroepen?  
Is het de natuur die wraak neemt omdat we er niet goed mee omgaan?  
Welk woord van troost kunnen we in de Bijbel vinden  
op iets wat nog nooit zo en in die mate is voorgevallen?  
Het meest troostvolle is dat God in Jezus  
aan de kant van de lijdende mensen staat.  
Dat God in de Geest met ons zucht.  
Dat het voor God ook moeilijk is  
dat Zijn Schepping niet geheel betrouwbaar is.  
Daarom durven wij bidden:

*“O Jezus Christus,  
luister en laat ons niet alleen.”*  
(Liedboek 1010)

Gemeenten en parochies proberen vindingrijk  
het kerkelijke leven te laten doorgaan.  
Vieringen worden online gestreamd.  
Kijkers ervaren dat thuis bidden ook kan;  
dat je virtueel verbonden kunt zijn.  
Misschien bloeit de oude idee  
dat ieder gezin een kerk in het klein is, weer op.  
Ook thuis is een plaats van gebed en bezinning.

**Worden wij door deze crisis betere mensen?**

*“ Blijf niet staren op wat vroeger was,  
sta niet stil in het verleden.  
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen.  
Het is al begonnen, merk je het niet.”*  
Jesaja 43, 18 - 19

In iedere crisis liggen kansen.  
Verspil nooit een goede crisis.  
Laten we de positieve zaken vasthouden.  
Maak er gebruik van om een andere leefstijl te beginnen.  
Het is gebleken dat mensen vriendelijker en behulpzamer zijn geworden.  
De vraag is hoe lang we met zijn allen volhouden.  
Het is winst als er een paar mensen zijn  
die als zout en gist werkzaam blijven.

**Kijk en zie: de veranderingen zijn al begonnen.**

Het is gebleken dat we met veel minder  
consumptiegoederen toekunnen dan voor de crisis.  
Dat de files verdwenen omdat we thuis werken.  
Dat de luchtkwaliteit veel beter is, door minder industriële vervuiling en verkeer.  
Dat thuiswerken voor een bepaalde groep heel goed mogelijk is.  
Dat samen wandelen in is en dat we de natuur opnieuw ontdekken.  
Dat boodschappen doen voor burens, vrienden en familie heel gewoon is geworden.  
Voor veel mensen zijn eenvoud en soberheid nieuwe ontdekkingen.

Nu we niet naar het buitenland kunnen  
hebben we de schoonheid van Nederlandse  
landschappen en steden ontdekt.  
Het is winst als er wij meer van onze eigen land gaan genieten.

Veel mensen verlangen terug naar het 'oude normaal'  
alsof daar het goede leven gegarandeerd was.  
In een 'nieuw normaal' kunnen we falen en feilen  
van vóór de crisis herstellen.  
Dat zal tijd kosten en geduld vragen,  
maar God begint met ons iets nieuws.  
Dat mogen we geloven en op Hem mogen we vertrouwen.  
Zijn werkzaamheid in ons leven doorbreekt  
vertrouwde patronen.  
God gunt ons het betere leven.

**Wat en wie vinden wij van wezenlijke waarde?**

In het 'oude normaal' werd de groei van de economie  
gezien als de meest wezenlijke waarde.  
Bezuinigingen in vele sectoren van het leven  
waren nodig om de groei te kunnen halen.  
Als we dit leerstuk van economische groei handhaven  
dan zal in en na de crisis  
de rijkdom van de rijken en de armoede van de armen toenemen.

Omwille van de ouderen en kwetsbare mensen  
is de economie tijdelijk op slot gezet.  
Onze gezondheid is even belangrijker. Blijft dat zo?  
Hoe lang zal de samenleving solidair zijn met deze keuze voor kwetsbare mensen?  
Heeft het wel zin voor deze groep te kiezen?  
Moeten we jongeren niet de kans geven  
door de economie ruimer op te starten?

Het is goed om te beseffen dat economie  
geen onontkoombaar natuurgebeuren is.  
Natuurlijk zijn er economische wetten en processen  
die als ware 'natuurlijk' verlopen.  
Economie is mensenwerk en er zit altijd een element van keuze in.

In de Bijbel lezen we dat we niet God kunnen dienen en de Mammon ( Mt. 6,24).

Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid  
dan zullen jullie al die andere dingen erbij gegeven worden. (Mt. 6,33).

Wie kiest voor een solidaire samenleving  
en empathie heeft voor kwetsbare mensen, zal niets tekort komen.  
Ook niet als hij minder heeft. Hij zal meer mens zijn.

Een Talmoedisch gezegd luidt:  
"iedere mens is een hele wereld. Wie een leven redt, redt een hele wereld".

Juist als mensen van de kerk worden we opgeroepen  
om te vertrouwen op de nieuwheid van Gods Koninkrijk  
dat - zij het met stukjes en beetjes -  
ons 'oude normaal' omvormt tot een heilzaam 'nieuw normaal'.

## De eigen rol van de kerk

*“Aan U behoort o Heer de heren  
de aarde met haar wel en wee”. Liedboek 978*

Het is begrijpelijk dat wij bezig zijn met onze eigen situatie:  
onze stad, onze regio, ons land.

Het coronavirus raakt iedereen.

Ook al dragen we de lasten ervan niet in gelijke mate.

Er worden groepen mensen zwaarder getroffen dan anderen.

Vanwege het leed en de angst die Covid-19 verspreidt  
kijken we veel naar binnen, naar ons eigen land.

Soms maken we een vergelijking met andere landen.

Om er van te leren, om te zien hoe wij het ‘beter ‘doen.

Het is een specifieke taak van de kerk

om onze ogen ook te richten op landen en volken buiten ons  
en waar de corona vaak in nog heviger mate toe slaat.

Landen zonder effectieve gezondheidszorg;

landen die te kampen hebben met honger en oorlogsgeweld;

vluchtelingenkampen waar alleenstaande kinderen

in perspectiefloosheid opgroeien

en mens als wij moeten zien te worden.

Ons geloof heeft een wereldwijde dimensie:

*“ In Christus is noch west noch oost,  
In Hem noch zuid noch noord.  
één wordt de mensheid door zijn troost,  
De wereld door zijn woord. ( Liedboek 969)”*

## Tot slot

Crisis brengt het mooiste in mensen naar boven.

Mensen die voor elkaar zorgen en naar elkaar omkijken.

Crisis brengt ook kraakhelder een gebrek aan moreel besef naar boven.

Mensen die alleen maar zichzelf willen redden

en hun menselijkheid daardoor op het spel zetten.

Een crisis als een pandemie wordt niet allen opgelost door overheidsmaatregelen  
en wetten.

We moeten kijken naar ons eigen gedrag.

Iedere mens kan het verschil maken.

Iedere mens kan daar vandaag mee beginnen.

In ieder mens is Gods adem die leven doet uitgezaaid.

In ieder mens in God aan het werk

als wij Hem toelaten in ons werkzaam te zijn.

*U zijt onzichtbaar voor onze ogen  
en niemand heeft U ooit gezien.  
Maar wij vermoeden en geloven  
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.*

*U zijt in alles diep verscholen  
in al wat leeft en zich ontvouwt.  
Maar in de mensen wilt Gij wonen  
met hart en ziel aan ons getrouwd.  
Liedboek 275*

*Raad van kerken Oss,  
September 2020*